

ציון גבוה מאוד

ד"ר יהודה שוורץ - נציג הגף להכשרה
במכללה בעבר ובהווה.
מנהל מכללת הרצוג לשעבר

מכלת "בית רבקה" היא מוסד מגזרי המשקיע את כל כולו ומצליח לתת מענה לצרכיה השונים של הקהילה החב"דית. בתור שכזה הוא בלעדי ללא מתחרים. בדרך כלל מוסד שיש לו מונופול עלול להתנוון במידה מסוימת. אך דבר זה אינו קורה במכללת "בית רבקה". היא מתאפיינת בחינוניות, יצירתיות ותכניות פיתוח רבות. כל הזמן קיימת חשיבה על שינויים והתפתחות, הדבר שהוא לשביעות רצונו של משרד החינוך. המכללה מקבלת ציון גבוה מאוד בין שאר המכללות בארץ. לדעתי, המאפיין העיקרי של המכללה הוא בכך שהיא מעניקה מענה לצרכי המגזר. קיימת דאגה רבה באופן אישי לכל צרכי התלמידות. ישנה היכרות עמוקה עם המשפחות. עובדה שאינה קיימת בכל מכללה אחרת. המנהל מכיר באופן אישי כל תלמידה, את בני משפחתה ואת הסביבה בה היא גרה. כמו כן, קיימת זיקה חזקה מאוד בין בתי הספר התיכונים למכללה. כך שיש למכללה ידע רב על כל תלמידה בעבר ובהווה. במכללה משתדלים מאוד לתת ביטוי לרוחה המיוחדת של חב"ד, רוח של חסד ותרומה לקהילה. הדבר ניכר היטב גם בתכניות הלימודים ובולט מאוד במסדרונות המכללה. בביקורים שערכתי במכללה, היפה בעיניי היה לחוש את תחושת הרוח הטובה, שמחת החיים בקרב הבנות ואווירת הצניעות השוררת בין כתלי המכללה. אני מוצא בצוות המורים והמורות ייחודיות רב. אלו אנשים בעלי מוטיבציה גבוהה במיוחד. כמו כן, הנסיעות לשליחות במדינות חבר העמים והקשר עם השלוחה בצפת מרשימים מאוד.

אישית, הייתי שמח מאוד לו הניצנים הראשונים שהחלו להבשיל ימשיכו לפרוח והמוסד המפואר הזה יהפוך לאקדמי. לדעתי, זהו אתגר גדול לחינוך הדתי ולחינוך של חב"ד. אם הרבי חשב כי על המכללה לפעול כחלק ממסגרת החינוך הממלכתי-דתי, הרי שלדעתי, הברכה הגדולה ביותר שאוכל לברך את כל העוסקים במלאכה, היא, שיזכו לראות את השלמת תהליך האקדמיזציה במקצועות בהם הוא אפשרי, במקצועות הכלליים.

אני רוצה לציין כי רמת הסגל במכללה, כמו גם רמת התלמידות, גבוהה מאוד. אני מאחל להם כי ימשיכו להצליח ולהתקדם ברוח הטובה ובשמחת החיים המאפיינים אותם, עד להענקת התארים האקדמיים.

אנו רואים בבוגרות המכללה פוטנציאל מצויין למילוי משרות ההוראה שעדיין אינן מאוישות. אנו זקוקים בהחלט למורות מצוינות שתוכלנה להתחרות על תפקידי ההוראה קיימים. זהו המסר שיש בפי לתלמידות. אנו זקוקים לכן, למורות מצטיינות המסוגלות להוביל את מערכת החינוך הממלכתי-דתי להצלחה.

רצינות וכובד ראש

ד"ר דורון מור - מנהל לשעבר של האגף
להכשרת עובדי הוראה ושל מחוז הצפון
במשרד החינוך

בתפקידי כמנהל האגף להכשרת עובדי הוראה, יצרתי קשר עם כל המכללות, ולכל אחת מהן היה בעיניי ייחוד משלה. ממכללת 'בית רבקה' התרשמתי מאוד. כחניך 'השומר הצעיר' הייתי רחוק מהיכרות עם רשת חב"ד. וכמדומני שהיתה לי זו הפעם הראשונה שהכרתי את תפיסת העולם שלה מקרוב. אולם התפלאתי בעצמי באיזו מהירות יצרתי קשר אנושי חם ואוהד, מתוך הבנה מלאה עם ראש המכללה דאז, הרב שמואל חפר.

במיוחד זכור לי המאמץ שעשינו יחד כדי להביא לבוגרי 'בית רבקה' את 'האקוויולנט לתואר ראשון', על סמך המשך לימודיהן של הסטודנטיות לאחר תום לימודיהן לתואר מורה מוסמך בכיר, וכן את המאמץ להקים את שלוחת המכללה בצפת.

בתפקידי כמנהל מחוז הצפון סייעתי ככל יכולתי בקידום כל הזרמים הרעיוניים השונים במחוז (וזהו אולי המחוז המגוון ביותר בארץ מבחינת תפיסות העולם של יושביו) הסמינרים, כולל כמובן גם של חב"ד.

דלתי הייתה פתוחה תמיד בפני כל מורה ומנהל שרצה לבוא ולבקש דבר. למרות שהיו מגבלות תקציביות ואחרות לתת לכל אחד את מלוא מבוקשו, עזרתי, לפחות במה שהיה ניתן. אנשי חב"ד לא קיבלו יותר מכל אחד אחר – אך גם לא פחות.

אם כבר משוחחים על חב"ד, ברצוני לספר אנקדוטה קטנה: במלחמת יום כיפור שימשתי כמג"ד בגזרת איסמעיליה, מעברה המערבי של תעלת סואץ. אחד המוצבים שלנו, מוצב "יערה", היה ממוקם על דיונת חול גבוהה, רחוק מכל כביש ויישוב. יום אחד הגיעו אלי קבוצת אנשי חב"ד וביקשו לשמח את החיילים שבמוצבים, כאשר לדעתי אנשי מוצב "יערה" הנזכר, היו ראויים לכך מכל מוצב אחר. נסעתי אתם לשם ותוך זמן קצר עמדתי המום למראה עיני. החסידים שרים ומרקדים על גבי החול החם בהתלהבות רבה, לעיניהם המשתאות של עשרה חיילים המומים, שכל מה שראו עד אז היה, החול והמצרים שממול...

מעשה פעוט וכל כך חסר ערך לכאורה – העלה את קרנה של חב"ד בעיני (וכנראה גם בעיני החיילים שבמוצב), יותר מעשרות נאומים ומאמרים חוצבי להבות.

אשר למכללת 'בית רבקה': ככל הזכור לי, התרשמתי מאוד מן הרצינות הרבה שבה השקיעו הסטודנטיות בלימודיהן, ומן האווירה השקטה והעניינית ששרתה בכיתות בשעת השיעורים. במכללות רבות בהן ביקרתי, היוו הצחוק, הויכוחים והפטפט, חלק ניכר מן האווירה הכללית. אולם ב'בית רבקה' היה ניתן לראות עד כמה מתייחסות הבנות בכובד ראש ללימודיהן ומשקיעות בהם את כל מאודן, אפילו בשעת ההפסקות.

אני מאחל למכללה, לעובדיה ולתלמידותיה עלייה נוספת והתקדמות בהישגים. על אף שתפיסת עולמי שונה מזו של חב"ד – אני מכבד כל אדם, כל קבוצת בני אדם וכל עמדה חיובית ואנושית, על הדרך בה בחרו, ואם דרך זו רואה גם את הסיוע לזולת כמצווה ראשונה במעלה – על אחת כמה וכמה.

קיבוץ גלויות נפלא

הרב יצחק לוי - לשעבר שר החינוך

מענה לצורך שהוא לא דווקא אקדמי אלא צורך חברתי חשוב. המכללה דאגה להכשיר בנות לתפקיד ההוראה מכל שכבות הציבור ומכל רחבי הארץ באותה רמה גבוהה וביסודיות. אני רוצה לאחל לכל העוסקים במלאכת הקודש במכללה, חזקו ואמצו.

היום אנו נמצאים בתקופה די קשה מבחינה חינוכית, בתקשורת אנו מרבים לשמוע על קלקולים בחינוך וירידה ברמה החינוכית, אך בעצם, בתוך העם, אנו חשים בהתעוררות חזקה מאוד לכוון החיובי. משפחות רבות שבות אל המסורת ויש התעוררות עצומה בצורך להתפלל וללמוד. המשימה היום היא לחזק את החינוך שזהו נדבך מאוד חשוב במגמה. אני שוב רוצה לברך את צוות המורים והמורות המשיכו בפועלכם המצויין.

לתלמידות אני רוצה לומר: עליכן לדעת שאתן חיילות העומדות בחזית החינוך. כשם שאנו מגייסים חיילים לדאוג למצב הביטחוני אני רואה בכך כאחריות על המצב החינוכי שהוא ציפור נפשה של האומה. כל מי שעוסק ולוקח על עצמו אחריות ומתגייס לבצע משימות חינוכיות, ממלא שליחות חשובה לה אנו מאוד זקוקים בימים אלה. אני מעריך מאוד את כל העשייה ומאחל לכן שתצליחו במשימתכן. ולסיום, אני שב ומוסר הרבה אהבה לרב שמואל חפר.

בראשית דבריי ברצוני להקדיש מספר מילים לרב שמואל חפר, שמשמש היום כנשיא המכללה. הרב שמואל חפר הוא איש חינוך דגול. אני ובני משפחתי הכרנו אותו עוד בהיותנו במרוקו.

הרב חפר היה אחד מן השלוחים שהגיעו לקזבלנקה כדי לעודד עלייה וכדי להגביר ולחזק את החינוך היהודי. זכיתי עוד בילדותי להכירו. הוא התארך בביתנו, היה ידיד גדול של המשפחה, במיוחד של הוריי ז"ל, ויש לנו יותר מפינה חמה מאוד בלב כלפיו. אנו מלאים הערכה לפועלו והיום ביום הגה של המכללה אני שולח ברכה מיוחדת לנשיא המכללה.

ביקרתי במכללה בתקופת כהונתי כשר החינוך, לפני כשבע-שמונה שנים, ומאוד התפעלתי מהעשייה החינוכית שהייתה מאוד יסודית ומקיפה.

לדעתי, המאפיין הייחודי של מכללת 'בית רבקה' הוא שהמכללה היא רבת פנים בתוך האוכלוסייה. אני זוכר את הביקור שערכתי במכללה, פגשתי בה אוכלוסייה מאוד מגוונת. מצד אחד, בנות מכל רחבי הארץ, ממש קיבוץ גלויות נפלא, בנות

שיושבות ושוקדות על לימודן. מאידך, נשים יותר מבוגרות שלומדות במרכזו להשתלמות ובאות להחכים ולרכוש ידע וגם להשלים את הלימודים לקבלת תואר. ראיתי בשילוב הנפלא הזה,

